

Vraag het aan Morya

Levenslessen



In de rust kunnen blijven middenin het grootste gewoel

“De volgende stap in je leven, als je op je pad staat, is dat je vooruitgaat in een soort vrede en dat je deze vrede steeds dieper laat doordringen in je leven. Als je open komt voor vrede, doe je wel je best in het leven, maar je weet: ‘er is nog een dag en daarna nog een dag, er is dus geen haast.’ En dat is het verschil. Mensen die in vrede leven hebben de tijd en kunnen dus in alle rust verblijven middenin het grootste gewoel en dat is hun kracht.

De vrede is een enorme kracht op deze aarde, die de zaken tot rust brengt. Dat is de kracht van de vrede. De kracht van de vrede maakt - overal waar ze aanwezig is - de tegenstellingen tot een rustbrengend gegeven. Iedere keer dat je vooruitgaat in het leven, dat je nieuwe dingen te ontdekken hebt, kom je met jezelf in een soort vrede die steeds dieper gaat.

Wanneer je in die diepe vrede aanwezig bent, dan voel je dat er een verandering komt in je leven. Er komt een contact met het Goddelijke in je eigen bestaan en je ontdekt wat het is om in dat Goddelijke te durven leven. De kracht van de vrede die aanwezig komt in je leven, komt uit God, want er is geen enkele vrede die niet uit God komt.

Wanneer je dus in harmonie leeft met je medemens, dan is het omdat je gestreden hebt en omdat je bepaalde dingen hebt ontdekt in je leven waardoor je de vrede een plaats hebt gegeven in je eigen hart. Je moet weten dat je iedere keer dat je in je eigen vrede staat en in je eigen vrede gelooft, een heel grote weg hebt afgelegd.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 13: ‘Beperkingen overstijgen’) © Mayil.com